

Veckobrev från år 2 v.37

KOM IHÅG V 37!

→ Nu börjar det behövas
extrakläder och regnkläder!



Hej!

Tiden går fort och hösten börjar visa sig i form av regn och lite kallare väder. Vi vill gärna att barnen har på sig regnkläder när de är ute på rast om det regnar. Detta för att barnen ska slippa sitta och vara våta och frysa på lektionerna men även för att det tar mycket av undervisningstiden om många barn behöver byta till extrakläder. Vi påminner om regnkläder men tvingar ingen!

I veckan som gått har vi jobbat vidare med boken Resan till skatten och klarat oss undan snömannen. På mattan jobbar vi med subtraktion av både ental och tiotal. Vi tränar huvudräkning av tal som tex 34-2 och 48-25. På NO lektionen jobbade vi med svampar och vad dess olika delar heter. På tekniken har vi sorterat olika saker som man kan ha i sitt rum. Vi sorterade bland annat efter storlek, material och saker som innehåller elektronik. Kul men svårt! Man kan ju sortera och tänka på många olika sätt- och mer än ett sätt kan vara rätt. På SO:n jobbade vi med olika känslor och pratade om hur de känns och hur de kan visa sig. De har också fått höra lite om hur det var att leva för hundra år sedan. De har fått i uppgift att ta reda på lite om det hemifrån som en liten läxa. På engelskan har vi fortsatt att jobba med skolord som pencil och rubber. På bild lektionen har vi gjort maneter av papptallrikar och garn och skrivit en saga om maneten.

Under några veckors tid kommer vi att fokusera mycket på läsning så att alla kommer igång ordentligt. Vi vill att alla läser 15 minuter varje dag och fyller i en ruta på en "läsorm" som vi skickar hem. Man får låna böcker i biblioteket men om man hellre vill läsa en bok som man har hemma går det bra.

Mån: bibl 2a gr 1

Tis: Bibl 2b gr 1: SO läxa-Hur var det för 100 år sedan?

Ons: Idrott

Tors: Idrott, LÄXA-mattestencil

Fre:



Trevlig vecka önskar Ulrica, Pia, Frida, Anna och Daniel!

